

Spring 2020 Reflections

by Ruth R.

Coronavirus – Unwelcome guest!
To stay at home, we're told is best.
Can't have friends in any room.
Now we must gather using Zoom.

This is not some media hype.
We truly must rely on Skype.
Six feet apart we should maintain.
We hope and pray it's not in vain.

Existential threat we feel,
Science fiction all too real.
What to learn from this distress?
Food for thought – To reassess?

What to do in isolation?
How to glean some consolation?
Re-think our values, a reflection –
Resolve to live with more intention?

Our lives defined as before and after.
How will life be in the Corona-after?
Shall we wave a different banner?
Will lessons learned bring a loftier manner?

How will humankind emerge?
Will "Us and Them" finally converge?
Shall we ditch the bottom line?
Will "the good of the many" be sublime?

Shall we care for Mother Earth?
Of knowledge how, there is no dearth.
When the dreadful virus ends,
To higher goals shall we ascend?

By Ruth R., © 2020
Published :April 14, 2020

אביב 2020 – הרהורים

מאת: רות ר.

קורונה – אורחת בלתי רצויה!
לחיות בסגר – עלינו ציונותה.
אורחים בבית? מאומה, פלום.
עתה מתראים אנו ב"זום".

אין זו הגזמה, אנו נפעמים,
הלא ב"סקייפ" אנו נפגשים.
על מרחק שני מטר לשמור חייבים –
זאת לא לשווא, אנו מקווים.

במלחמת קיום אנו חשים,
סרט בדיוני אנו חווים.
מה נסיק מהמצוקה?
חומר למחשבה מעמיקה?

מה לעשות בשעת בידוד?
היכן נמצא נחמה ועידוד?
ערכינו בתהפוכה –
פיצד נחיה ב"יתר קוונה?

תקופה זו נקודת-מפנה.
אחרי הקורונה, מה יהיה?
האם נניף דגל אחר?
ונצמד לצליל נשגב יותר?

איה תצמח האנושות?
פלפי ה"אחר" נגלה רגישות?
הנפחית את חשיבות השורה התחתונה?
ותהפך טובת הכלל לעליונה?

בכדור-הארץ לא נסיף לבגוד?
אם לא נטפל בו, פיצד ישרוד?
בבוא היום קשייעלם הנגיף,
האם מטרות נעלות נעדיף?

מאת: רות ר., © 2020